



## Pinksteren



## Wat is Pinksteren?

**Zondag 20 mei is het eerste Pinksterdag. Dan gedenken christenen dat de Heilige Geest werd uitgestort. Maar wat was daar eigenlijk zo bijzonder aan? Was de Heilige Geest er dan nog niet? En wat heb je nu nog met Pinksteren te vieren?**

Er werd een bijzonder feest werd gevierd op de zondag dat Jezus opstond (Paaszondag): het oogstfeest van de eerste gerstooogst. Dit valt samen met het Pesachfeest en is het eerste van drie feesten, die het volk Israël geboden werd jaarlijks te vieren (zie: Exodus 23:14). De feesten hadden een centrale functie om de weg van het volk Israël met God te gedenken. Het waren ook oogstfeesten. Symbolisch past dat prachtig, omdat Jezus als het ware de eerste 'oogst' is: hij is als eerste uit de dood teruggekeerd en na hem zullen de anderen volgen. Daarom heet Jezus in de Bijbel ook wel 'Eersteling'.

### Vijftig dagen wachten op een oogst

Daarna was het vijftig dagen, of zeven weken, wachten tot Pinksteren, als de eerste tarwe werd binnengehaald, het belangrijkste voedsel. Deze periode heet de Omer, de Eerstelingen. Elke avond zeggen veel Joden dan: 'Dit is de eerste dag van de Omer' en zo door tot vijftig dagen later Pinksteren (de verbastering van het Griekse woord voor 'vijftig' (pentecoste). Ook zingen ze dagelijks Psalm 67, dat zeven verzen bevat en 49 woorden in het Hebreeuws. Dat klopt symbolisch prachtig.

Precies als dag vijftig is aangebroken en Jeruzalem propvol is omdat de eerste tarwe in een processie wordt binnen gevoerd, beginnen Jezus' leerlingen in vreemde talen te praten. Later gaan ze niet alleen hem, maar ook zichzelf 'eersteling' noemen: net zoals de eerste tarwe voedsel voor alle mensen aankondigt, zo beschouwen zij zichzelf als de voorlopers van een nieuwe tijd: zij zijn de eerste oogst van de grote oogst die door Jezus binnen gehaald zal worden.

### Heilige Geest

Maar wat heeft de Heilige Geest hier nu mee te maken? Was die er niet al lang dan?

Ja, die was er, want: de Heilige Geest is God zelf. Denk maar aan drie-eenheid: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God uit zich op veel manieren, bijvoorbeeld in de natuur en in Jezus, maar ook in onze geest. Dan 'vermengt' hij zich met onze gedachten, beïnvloedt die en stuurt ons bij. In dat geval noemen we hem: Heilige Geest.

In het Oude Testament valt die term echter alleen bij bijzondere figuren, zoals speciale koningen en profeten. Natuurlijk is God dan ook al met iedereen bezig, maar hij lijkt terughoudend om zich ook als Heilige Geest te uiten en mensen bijvoorbeeld openbaringen te geven om met zijn gezag te kunnen spreken. Dat is alleen voorbehouden aan een klein groepje. Blijkbaar was dat tot de komst van Jezus de beste methode om zijn volk bij de les te houden.

Vanaf deze Pinksteren laat God echter deze terughoudendheid los en kan hij zich bij iedere gelovige op deze speciale manier uiten. Natuurlijk zijn er nog wel speciale profeten, maar iedereen is ook een beetje profeet. Niet altijd, niet overal, maar het kan wel. Praktisch gezien zijn er nog steeds leiders nodig, maar in principe staat dit nu voor iedereen open.

Bron: <https://visie.eo.nl/2017/06/wat-betekent-pinksteren>  
Reinier Sonneveld

### Stukje geschiedenis



Met name in de vroege middeleeuwen was Pinksteren een belangrijk christelijk feest. Het ging toen

gepaard met een week van verplichte rust, bekend als de Heilige Geestweek. Tot de standaardrituelen behoorden het loslaten van duiven in de kerk, het strooien van blaadjes van pioenrozen en het blazen op de klaroen. Tot in de 20e eeuw was het verder gebruikelijk om elkaar een Pinkstergroet (bijvoorbeeld in de vorm van een wenskaart) te sturen.

### Uitstorting van de Heilige Geest

De gebeurtenissen vonden plaats op het feest van de eerstelingen (Sjavoet), in Jeruzalem, zoals Reinier Sonneveld hiernaast uitlegt. Om 9 uur 's ochtends waren de discipelen en enkele andere gelovigen bij elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, in een bovenvertrek in Jeruzalem (Handelingen 1:13 en 2:1). En Handelingen 2: 2 en 3: 'Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten...'

### Begin van de christelijke kerk...

De mensen die vervuld raakten met de Heilige Geest gingen naar buiten en spraken tongentaal en verkondigen het evangelie in allerlei talen. Ter gelegenheid van het feest van de eerstelingen en door alle geluiden werd een grote menigte aangetrokken. Drieduizend mensen lieten zich dezelfde dag nog dopen. Hierdoor werd de eerste christelijke gemeente gevormd. Eigenlijk kunnen we het Pinksterfeest zien als de verjaardag van de kerk.

Bron: wikipedia.nl

Beide bronnen zijn bewerkt door Harmieke Paters en ds. Jacoline Batenburg.