

Het Meer van Galilea – in gesprek met Freddy ten Caat

‘We willen zoveel mogelijk mensen bereiken’

Het Meer van Galilea is een gratis toegankelijke evenement in een setting die met enige verbeelding het meer van Galilea ten tijde van Jezus’ rondgang op aarde weergeeft. Het evenement is altijd op Hemelvaartsdag. Dit keer valt dat op donderdag 10 mei. Het Meer van Galilea wordt voor het negende achtereenvolgende jaar gehouden. Ik ging met Freddy ten Caat in gesprek hierover.

Freddy, wie zijn de initiatiefnemers?

“De initiatiefnemers bestaat uit een kleine groep mensen verenigd in stichting Burning Heart.”

Wat is doel van het evenement?

“Het evangelie verkondigen in een omgeving die met wat fantasie een indruk geeft hoe het was in de periode dat Jezus op aarde was. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken, ongeacht hun achtergrond, hun overtuiging of hun leeftijd. Er mogen geen drempels bestaan, noch om het evenement te bezoeken, noch om mee te helpen, noch om de evangelie boodschap te verspreiden. Saamhorigheid en verbondenheid in Jezus Christus is wat we nastreven.”

Hoe krijgt het verkondigen van het evangelie zijn vorm?

“Dit gebeurt door getuigenissen, proclamatie, toneel en muzikaal. De sfeer is ongedwongen en bezoekers zijn vrij om te komen en te gaan wanneer ze dat zelf wensen. We bieden voldoende gelegenheid voor een snack en drankje en bezoekers kunnen veel te zien en vooral ook beleven.”

Hoe reageren mensen erop?

“De reacties die we tijdens de voorgaande edities mochten ontvangen waren positief. Het is fijn om te horen dat mensen geraakt zijn door wat we vertellen.”

Is er speciaal aandacht voor kinderen?

“Voor kinderen is er in hun eigen taal en op hun eigen niveau een boodschap te horen en te zien. Het is met recht een avondje uit met een boodschap.”

Hoe is het idee voor het Meer van Galilea ontstaan?

“In het voorjaar van 2009 is tijdens een verenigingsraadsvergadering een groepje van vijf enthousiastelingen uit Hollandscheveld na gaan denken over hoe we jongeren het evangelie over kunnen brengen. Dat idee mondde uit in een aantal thema-avonden die ondanks goede muziek en sprekers niet succesvol waren. Toen opperde een van de betrokkenen laten we het echt groots aanpakken. Dat resulteerde uiteindelijk in het Meer van Galilea met de start in 2010.”

Hoe verloopt de zoektocht naar vrijwilligers?

“Dat valt altijd niet mee eerlijk gezegd. Maar uiteindelijk hebben we ook dit jaar voldoende mensen gevonden die veel tijd in de voorbereidingen en het op- en afbouwen van het decor tijd willen steken. De decorbouwgroep is een half jaar van te voren al aan het bouwen en repareren. Naaisters zijn eveneens een half jaar bezig de kledingstukken te herstellen en nieuwe stukken te maken. We benaderen ieder jaar muzikanten en bands om geheel belangeloos hun muziek

met een evangelische boodschap ten gehore te brengen. En dat zijn heus niet alleen maar hobbyisten. Ook professionele muzikanten bieden spontaan hun medewerking aan. Dat geldt overigens ook voor sprekers die hun getuigenis komen doen. In de afgelopen jaren hebben we sprekers uit onder andere Amsterdam, Zeeland en allerlei uithoeken van het land mogen verwelkomen. Zonder dat ze hiervoor hun onkosten vergoed hebben gekregen.”

Is de editie 2018 anders dan voorgaande jaren?

“Dit jaar is het programma anders dan voorgaande jaren. We hebben geluisterd naar suggesties van het publiek om bijvoorbeeld de verstaanbaarheid te vergroten. Wel hebben we de voorkeur om geen versterkte, maar puur akoestische muziek te brengen in zo'n serene en rustige omgeving als het recreatieterrein Schoonhoven.”

Waar is meer informatie te vinden?

“Op www.meervangalilea.nl kunt u meer informatie vinden. Ook over het vallen en opstaan in aanloop van de eerste keer in 2010 en natuurlijk over de succesvolle edities die daarop volgden. Iedereen is van harte welkom tussen 19.00 en 23.00 uur.”



Bron: www.meervangalilea.nl